

Vanuit het 'OpenAtelierWaverveen'

februari 2023

"...en ik zie in de heele natuur, b.v. in boomen, expressie en als 't ware een ziel."
Vincent van Gogh



Henny Woud "vergankelijk" acryl en olieverf op doek



'OPENATELIERWAVERVEEN'

Teken- en schildercursus

Maandagochtend 9.30-13.00u Maandagmiddag 13.30-17.00u

De eerste maandaglessen zitten er alweer op. Iedereen is blij dat er na de lange vakantie weer getekend en geschilderd kan worden. Vanuit Mexico meegenomen het masker van Pacal de Grote, koning van de Maya's onderdeel van het stilleven. Alle schetsen en zeker ook de kunstwerken zijn echt weer prachtig.

De volgende lessen dit voorjaar gaan plaatsvinden op 20 en 27 februari, 20 en 27 maart, 3, 17 en 24 april, 8 mei en 5 juni.

Op 27 en 28 mei is er de open atelierroute georganiseerd door KunstRondeVenen, hiervoor willen we jullie graag vragen een kunstwerk in te leveren, zodat we boven een mooie expo hebben.

.....Het 'OPEN ATELIER' is voor beginners..., voor hen is een speciaal programma samengesteld... en gevorderden, zij kunnen onder professionele begeleiding verder werken aan een kunstwerk, starten met een nieuw werk en ook kennismaken met andere technieken.

In het atelier zijn veel kunstboeken en tijdschriften aanwezig.

Portrettekenen en schilderen is mogelijk. Een duidelijke foto, liefst in A4 formaat of groter en eventueel ook nog in zwart/wit is daarbij handig. Ook wordt er getekend naar levend model. *De lessen worden afgesloten met een evaluatie zodat je thuis of de

volgende les weer verder kunt. Daarnaast is het heel leuk en inspirerend om te zien wat de mede-cursisten hebben geschilderd.

Prijzen:

De strippenkaART, 'ARTcard': (geldig tot een jaar na aankoop): inclusief thee, koffie en basis materialen voor de teken- en schilderlessen, eindejaarsborrel en buitenschilderles optioneel. **10 lessen €250,--**

Werken met eigen materiaal: 20 teken- en schilderlessen van september t/m april inclusief koffie, thee, eindejaarsborrel en een feestelijke afsluiting, buitenschilderles in mei of juni>>> **20 lessen €330,--**

najaarscursus 10 lessen september-december d.i. inclusief eindejaarsborrel of voorjaarscursus februari-april en buitenschilderles in juni>>> **10 lessen €200,--**

Welkom voor een proefles **1 dagdeel €30,--**

Betaling kan via **IBAN nr NL50RABO0135212596** tnv H. Woud-Treur of contant.

Ben je verhinderd kun je, als er plek is, de les de ochtend of middag van diezelfde dag inhalen.

www.hennywoudart.nl



Workshop 'SCHILDEREN IN DE POLDER'

...op aanvraag

Reünie, bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest, vrienden-, familiedag, of... gewoon heerlijk een dag genieten van schilderen, eten en natuur kies voor ...een workshop 'schilderen in de polder'.

"...een dag vakantie met het kunstwerk als mooie herinnering..."

Zin in een sfeervolle en ontspannende dag vol creatieve uitdaging en culinaire verwennerij?

10.00uur Ontvangst met koffie en versgebakken

appel/seizoentaart, hierna een rondleiding en aan de slag...

12.30-13.30uur Een luxe polderlunch met veel vers uit de tuin biologisch en gezonde producten

15.30-16.00uur Vernissage met een welverdiend glas prosecco

Kennismaken met een speciale manier van kijken om door de wirwar van beelden het oog te laten vallen op de wonderlijke schoonheid van alledaagse dingen. We beginnen schetsend en onderzoekend met houtskool om daarna te gaan schilderen met acrylverf op doek....

Kosten voor een hele dag inclusief materiaal, koffie, lunch en prosecco €80,-* per persoon (minimaal 5 personen). *7 of meer personen €75,- pp, 9 of meer personen €70,- pp. Voor cursisten geldt een speciaal tarief. Voor informatie en/of aanmelden bel +31297264198 of mail naar hennywoudart@gmail.com.

Een workshop op aanvraag, een dag of datum naar keuze, in overleg is mogelijk!

www.hennywoudart.nl



EXPO Hilton

Antwerpen/München/Dubai

Van Anne de Vries van Bubble Art Projects kreeg ik de uitnodiging te komen exposeren in Hilton Antwerpen. Dankzij Anne heb ik al op veel prachtige plekken in Europa mogen exposeren 😊

Een tweeluit en een vierluit waren daar te bezichtigen, de tweeluit is inmiddels verhuisd naar München. Twee schilderijen van de vierluit hangen nu in Hilton Dubai, het is een eer om op deze prachtige plekken te mogen exposeren.

Tweeluit: 'De Vallei bij Houffalise' en 'De Ourthe' "en plein air" geschilderd in acrylverf op doek....

...enige tijd geleden heb ik schilderlessen gegeven bij de Zomerschool van Bonnerue in Houffalise in de Belgische Ardennen.

Tijdens deze weken tekenden en schilderden we 'en plein air', naar waarneming in de buitenlucht. Een dag daarvan hebben we geschilderd in de Vallei. Het tweede jaar hebben we een dag geschilderd in de rivier de Ourthe. Vanwege de warme droge zomer was er zo weinig water dat er prachtige plekken waren om de schildersezels neer te zetten. Helaas hebben de eigenaren door omstandigheden de school en de herberg moeten verkopen...

Vierluit: 'Zonsondergang Amsterdam a/d Amstel', tegenover de Hermitage.... getekend en geschilderd ter gelegenheid van een expositie in de binnenstad van Amsterdam.

mixed media: Giclee van Houtskool/Krijt op doek en Aquarel.